

ΑΥΡΙΟ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Άγνωστες πτυχές και πρόσωπα αγωνιστών γιατρών που σημάδεψαν την κρητική Αντίσταση

Φως σε μια πτυχή της ιστορίας στα χρόνια της Κατοχής που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιχειρεί να ρίξει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 11 Μαΐου 2024, στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα Ανδρόγεω υ Δήμου Ηρακλείου.

Η εκδήλωση με θέμα «Υγειονομική Περιθαλψη στα χρόνια της κατοχής 1941-1945 στο νομό Ηρακλείου», οργανώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με την υποστήριξη της εριφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.

«Για πρώτη φορά»-τονίζει στην «Π» το μέλος της οργανωτικής Επιτροπής κ. Ηρακλής Πυργιανάκης –«γίνεται μια ημερίδα στην Κρήτη που αφορά την υγειονομική περιθαλψη στα χρόνια της Κατοχής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θεώρησε ρεός του να αναδείξει γεγονότα και πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στους Γερμανούς, την ημερίδα θα συμμετέχουν καταξιωμένοι συγγραφείς και περιοδίδες που ασχολούνται με τα γεγονότα της περιόδου αυτής. Έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές και πρόσωπα αγωνιστών γιατρών που σημάδεψαν και σηματοδότησαν την κρητική Αντίσταση. Προφανώς και δεν θα καλυφθούν όλοι οι ιατροί αγωνιστές κι αυτό ελπίζουμε να γίνει σε επόμενες εκδηλώσεις».

Πρόγραμμα
 Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:
 9:00 Προσέλευση
 9:15 Χαιρετισμοί
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πατριανάκος Αλέξανδρος
 9:30 - 9:45 Σανουδάκης Αντώνης,
 «Περιθαλψη αγωνιστών κατά τη μάχη της Κρήτης και το αναρτικό»
 9:45 - 10:00 Σάββας Δημήτρης,
 «Υγειονομική περιθαλψη στα χρόνια της κατοχής μέσα από τον τοπικό τύπο της εποχής»
 10:00 - 10:15 Μανιός Ανδρέας,
 «Βιογραφία του γιατρού Κασάπη Νικολάου, χειρουργού, στο Πανάειο Νοσοκομείο»
 10:15 - 10:30 Παπαηλιάκης Μιχάλης,
 «Οι γιατροί της Μεσσαράς: Αλεξάκης Κωνσταντίνος, Κουκουριτάκης Περικλής, Πομποδάκης Κωνσταντίνος και Σταυρακάκης Ιωάννης»
 10:30 - 10:45 Καφετζάκης Βασίλης,
 «Η υγειονομική υπηρεσία του Στρατού κατά τη Γερμανική εισβολή»
 10:45 - 11:00 Ερωτήσεις - τοποθετήσεις
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Φουκαράκης Εμμανουήλ, Γαλανάκης Νικόλαος
 11:00 - 11:15 Ψιλάκης Νίκος
 «Η "Περιθαλψη" των διασωθέντων από το εκτελεστικό απόσπασμα στο ολοκαύτωμα της Βιάννου και ο γιατρός Γ. Παπαμαστοράκης (Γερουλάκος)»
 11:15 - 11:30 Μανουκάκη Άννα
 «Γιατροί του νομού Ηρακλείου στον Πόλεμο και την Αντί-

σταση»
 11:30 - 11:45 Πυργιανάκης Ηρακλής
 «Βιογραφία των γιατρών Φουντουλάκη Ιωάννη και Στεφανίδη Αλέξανδρου»
 11:45 - 12:00 Καλογεράκης Γεώργιος
 «Το Γερμανικό Αναρρωτήριο της Κασταμονίτσας τα χρόνια 1942-1944»
 12:00 - 12:15 Παρασκευάς Νίκος
 «Το Γερμανικό Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας»
 12:15 - 12:30 Ερωτήσεις - τοποθετήσεις
12:30 - 12:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λαθουράκης Νικόλαος, Ξυδάκης Δημήτριος
 12:45 - 13:00 Καλογεράκη Μαρία
 «Ο Καστελιανός γιατρός Ζαχαρίας Βελημπασάκης τα χρόνια της Κατοχής»
 13:00 - 13:15 Σπυριδάκης Μιχάλης
 «Θέσεις στρατιωτικών νοσοκομείων των Γερμανών στη Κρήτη»
 13:15 - 13:30 Συγγελάκης Αριστομένης- Λάζου Βασιλική
 «Η οδοντιατρική στην Ελλάδα της κατοχής»
 13:30 - 13:45 Ζαχαρίας Κώστας
 «Η πείνα και η φυματίωση στην Ελλάδα της κατοχής»
 13:45 - 14:00 Ερωτήσεις - τοποθετήσεις
 14:00 - 14:15 Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Γαλανάκης Νικόλαος, ακτινολόγος, επιμελητής Β, Ιατρός Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η., μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Λαθουράκης Νικόλαος, Παθολόγος, γεν. γραμματέας Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Ξυδάκης Δημήτριος, Νεφρολόγος, επιμελητής Α, Ιατρός Ε.Σ.Υ. Β.Γ.Ν.Η., ταμίας Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Πατριανάκος Αλέξανδρος, Καρδιολόγος, διευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η., πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Φουκαράκης Εμμανουήλ, Καρδιολόγος, διευθυντής Ε.Σ.Υ. Β.Γ.Ν.Η., μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Ζαχαρίας Κώστας, πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, διδάκτωρ ιατρικής ΕΚΠΑ
Καλογεράκης Γεώργιος, Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος
Καλογεράκη Μαρία, Εκπαιδευτικός, Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο Ηρακλείου
Καφετζάκης Βασίλης, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Λάζου Βασιλική, Ιστορικός διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Μανιός Ανδρέας, Δρ. πλαστικός χειρουργός, Δ/ντης ΕΣΥ-ΠΑΓΝΗ
Μανουκάκη Άννα, φιλόλογος, συγγραφέας, επίτιμη γυμνασάρχης
Παπαηλιάκης Μιχάλης, γεωπόνος, ιστορικός ερευνητής

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
1941 - 1945 ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2024 - ΩΡΑ: 9:00π.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.)
 ΚΡΗΤΟΠΟΛΙΤΕΥΣ 19, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 ΤΗΛ: 2810 283385 - 2810 330192, FAX: 2810 330194
 E-mail: info@ish.gr - www.ish.gr

Παρασκευάς Νίκος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ιατ ερευνητής
Πυργιανάκης Ηρακλής, αρχιτέκτονας μηχανικός ιατ ερευνητής
Σάββας Δημήτρης, προϊστάμενος Βικελιαίας Δημοτ βλιοθήκης Ηρακλείου
Σανουδάκης Αντώνης, καθηγητής Ιστορίας – συγγ τογράφος
Σπυριδάκης Μιχάλης, περιβαλλοντολόγος- ψηφιακ τογράφος
Συγγελάκης Αριστομένης, οδοντίατρος – πολιτκ στήμων Δρ. Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμπρόεδ Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δημόσιας Οδοντιατρικής Υγείας
Ψιλάκης Νίκος, συγγραφέας- δημοσιογράφος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 Πρόεδρος: Πατριανάκος Αλέξανδρος
 Καφετζάκης Βασίλης
 Μανιός Ανδρέας
 Παπαηλιάκης Μιχάλης
 Πυργιανάκης Ηρακλής
 Ψιλάκης Νίκος

δεν ταιριάζει με την ταυτότητά του.

«Πολλά νέα παιδιά καταφεύγουν στην αναζή-

των φύλων»



Μία εκδήλωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

Συγκινητικές μαρτυρίες στην εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η ημερίδα "Υγειονομική Περιθάλαψη στα χρόνια της κατοχής 1941-1945 στον νομό Ηρακλείου" που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με την υποστήριξη της Περιφέρειας

Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Μία εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας που ο Σύλλογος διοργάνωσε αποτιμώντας φόρο τιμής στους ιατρούς που έδρασαν με αυταπάρνηση κατά την διάρκεια της κατοχής. Στην ημερίδα συμμετείχαν κατα-

ξιωμένοι συγγραφείς, ιστορικοί ερευνητές και εγκεκριμένοι επιστήμονες, όπου ανέδειξαν άγνωστες πτυχές και πρόσωπα αγωνιστών ιατρών που σηματοδότησαν την κρητική Αντίσταση κατά την περίοδο της κατοχής 1941-1945 στον νομό

Ηρακλείου.

Συγκινητικές ήταν οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων των αγωνιστών ιατρών όπου συνέβαλαν στην καταγραφή και διάσωση υλικού, καθώς και στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης των γεγονότων.

Το Ψυχρό, το Πανάγειο και η ιστορία του γιατρού Νικόλαου

Της Άννας Κωνσταντουλάκη

Πολλές ήταν οι ενδιαφέρουσες ομιλίες που ακούστηκαν στο πλαίσιο της εξαιρετικής ημερίδας με θέμα την «υγειονομική περίθαλψη στα χρόνια της κατοχής 1941-1945» που οργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και μια από αυτές αφορούσε την εκπληκτική ιστορία του γιατρού Νικόλαου Κασάπη.

Για εκείνον μίλησε ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Μανιός, ο οποίος αναφέρθηκε στην ζωή και το έργο του ανθρώπου που εκείνα τα δύσκολα χρόνια δημιούργησε μια κλινική στο Ψυχρό Λασιθίου πραγματοποιώντας πολύ δύσκολες και περίπλοκες για την εποχή επεμβάσεις.

Ο γάμος του με τη Γερμανίδα νοσοκόμα

Ο Νικόλαος Κασάπης γεννήθηκε το έτος 1873 στην Κωνσταντινούπολη. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως, που είχε στελεχωθεί από Γερμανούς, κατατάχθηκε στον τουρκικό στρατό ως γιατρός με τον βαθμό του ταγματάρχη.

Κατά την περίοδο αυτή γνώρισε τη Γερμανίδα νοσοκόμα Φραγκίσκη, την οποία και νυμφεύτηκε.

Κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού Πολέμου το 1912-1913, ως αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ο Νικόλαος Κασάπης αιχμαλωτίστηκε στο Μαυροβούνιο, αλλά σύντομα απελευθερώθηκε λόγω της ελληνικής καταγωγής του, με την παρέμβαση του βασιλιά του Μαυροβουνίου. Ωστόσο, οι Τούρκοι τον κατηγορήσαν ως λιποτάκτη και τον καταδίκασαν σε θάνατο.

Μετά την περιπέτεια αυτή, το ζευγάρι Κασάπη εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου λόγω μιας παρεξήγησης κατέληξε πολιτικός εξόριστος πρώτα στην Χίο και έπειτα στην Κρήτη.



Η ζωή στο Ψυχρό και τα δύσκολα χειρουργεία

Μετά τον Μάιο του 1917 εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, όπου άρχισε να ασκεί το επάγγελμά του, και σύντομα η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή. Κλήθηκε να επισκεφθεί έναν ασθενή στο Λασιθί. Στην επίσκεψή του στο Οροπέδιο και γοητευμένος από το τοπίο ζήτησε να αγοράσει ένα σπίτι. Εκεί γνώρισε τον καθηγητή Λεωνίδα Γαλανάκη, ο οποίος προσφέρθηκε να του πουλήσει το πατρικό του σπίτι. Έτσι, στις 10 Ιουλίου 1920 υπογράφηκε το σχετικό συμβόλαιο και ο Ν. Κασάπης άρχισε την οικοδόμηση του σπιτιού, παραμένοντας προσωρινά στο σπίτι του εργολάβου της κατασκευής, Γ. Χαλκιαδάκη.

Μετά το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ν. Κασάπης πήγε στη Λειψία της Γερμανίας για μεταπτυχιακές σπουδές. Κλήθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου (6 Δεκεμβρίου 1920) για να αναλάβει τη διεύθυνση του Δημοτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1922. Τότε, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, εγκα-

τέλειψε τη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στο Ψυχρό.

Στην ταραγμένη περίοδο που ακολούθησε τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Νικόλαος Κασάπης διέμενε στο Λασιθί, όπου ασκούσε την ιατρική και ενδιαφερόταν για όλα τα προβλήματα του τόπου. Μάλιστα λέγεται ότι εκτελούσε και απαιτητικές ιατρικά επεμβάσεις.

Αμέσως μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, αρχές Νοεμβρίου 1940, κλήθηκε τηλεγραφικά στο Ηράκλειο για να αναλάβει τη διεύθυνση του Παναγιού Δημοτικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Νέα ζωή στα Κύθηρα

Μετά ήρθε σε επαφή με τον παλιό του γνώριμο Δημήτρη Στάη, γιατρό μαιευτήρα, τότε πρόεδρο της Κοινότητας Χώρας Κυθήρων, από τον οποίο πληροφορήθηκε ότι μπορούσε να εργασθεί εκεί. Έτσι, τέλη του 1948 ο Ν. Κασάπης ήρθε στα Κύθηρα, τελευταίο σταθμό της πολυτάραχης ζωής του. Ταλαιπωρημένος και πικραμένος από τις μετακατοχικές περιπέτειες, βρήκε στο Τσιρίγο την ηρεμία που είχε ανάγκη και αποφάσισε να παραμείνει μόνιμα εκεί.

Πούλησε το σπίτι του στο Ψυχρό

...λοι δέχονται
...φισκιο δρο
...οιζαροφιοι ε
...ρητην ληκ
...κειν
...οποιου πο
...ομο δροφιο
...δικοσιδωτο
...ρητην ληκ
...ηε λωρορη

...ροδωτην ο
...οισατο

...μο οισατο
...δωκεντο ο
...οδρ ικ οδ
...λο ολ οιλ
...ογιουε δο
...οπι μοοοι
...οιοφθη ο
...οιοε που
...οηλιο ο
...δολογ δο
...ολ οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο

...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο



...οισατο
...οισατο
...οισατο
...οισατο

η συγκλονιστική του Κασάπη



πέ- και εγκαταστάθηκε στη Χώρα Κυθή-
ρων. Στον ήρεμο νησιώτικο περιβάλ-
λο- τον, εκτιμώμενος από όλους τους κα-
τοί- τοίχους, έζησε εκεί τα τελευταία
ιέ- χρόνια της ζωής του. Στις 14.8.1965,
πν σε ηλικία 92 ετών, επισκέφθηκε το
τα Ψυχρό για να αποχαιρετήσει, όπως
λέ- είπε, τον τόπο που αγάπησε. Τέσσερα
ια- χρόνια αργότερα, στις 5.12.1970 στα
Κύθηρα, παραμονή της ονομαστικής
πν- του εορτής, ο Νικόλαος Κασάπη
μ- έσβησε ήσυχα σε ηλικία 97 ετών.
κά **Αγαπητός και περιζήτητος**
δι- Στην εφημερίδα Κυθηραϊκό η
ού Ελένη Χάρου - Κορωναίου έγραψε
ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο για
τον γιατρό Νικόλαο Κασάπη με τίτλο
«Ο Ιατροφιλόσοφος των παιδικών
ιό- μας χρόνων».
ό- Μεταξύ άλλων, έγραψε:
όν «Μια από τις σεμνότερες και ευγε-
νε- νέστερες φιγούρες των παιδικών μας
48 χρόνων ήταν ο γιατρός Νικόλαος Κα-
ε- σάπη. Τον θυμόμαστε στη Χώρα γέ-
πς ροντα καλοστεκούμενο σε ένα μικρό
πν- σπιτάκι, που έλαμπε από πάστρα και
πν- αρχοντιά. Όταν μικρά παιδιά πηγαί-
ε- ναμε για τα κάλαντα, ή μασκαρεμένα
πν- τις απόκριες, μας εντυπωσίαζαν τα
πν- όμορφα ανατολίτικα χαλιά που ήταν
ιό- κρεμασμένα στους τοίχους και δημι-

ουργούσαν μια ζεστή ατμόσφαιρα.
Μα πιο πολύ το σπιτάκι ζεσταινόταν
και ομόρφαινε από την παρουσία
του γιατρού και της γυναίκας του. Η
Φραγκίσκη (αυτό ήταν το όνομά της)
ήταν Γερμανίδα και πολύ αφοσιω-
μένη στον άνδρα της. Είναι τόσο γλυ-
κιά η ανάμνηση του ζεύγους, όταν
έβγαιναν τον απογευματινό τους πε-
ρίπατο!

Παιδιά στη δεκαετία του '50 μα-
ζεζυόμαστε απέξω από το κτίριο της
Ε.Τ.Ε. στην πλατεία της Χώρας, που
τότε λειτουργούσε ένα υποτυπώδες
χειρουργείο και περιμέναμε να μά-
θουμε για την εγχείριση που έκανε ο
Κασάπη εκείνη την ώρα. Εκτός των
άλλων, περί τις 20 εγχειρίσεις στομά-
χου έκανε με επιτυχία στα Κύθηρα
και ένα ακρωτηριασμό του Σπύρου
Μεγαλοκονόμου-Μπουκή από τον
Κάλαμο. Εκτός από την ιατρική ο Κα-
σάπη ασχολείτο με τη μουσική, την
ποίηση, και το θέατρο. Έπαιζε κιθάρα
και παρέδιδε αφιλοκερδώς μαθή-
ματα, απήγγελλε σε χοροεσπερίδες,
δημιούργησε θίασο και ανέβαζε
έργα, στα οποία πρωταγωνιστούσε ο
ίδιος. Από αυτά αναφέρω «τον
μπάρμπα Λινάρδο» και «την ιστορία
του 4ου μάγου, Αρταμπάν» που μου
έκαναν μεγάλη εντύπωση.

Άνθρωπος κοινωνικός, ευχάριστος,
πολύ αγαπητός και περιζήτητος στις
συντροφίες, με ανθρωπιά και ευαι-
σθησίες, αμέσως ενσωματώθηκε
στην Κυθηραϊκή κοινωνία, όπου πρό-
σφερε απλόχερα την επιστημονική
του γνώση και ανέπτυξε αξιοθαύμα-
στη κοινωνική δραστηριότητα».

Αγάπη μέχρι το τέλος

Όπως σημειώνει: «Το 1965 η
Φραγκίσκη πέθανε και ετάφη στο κοι-
μητήριο της Χώρας. Κάθε απόγευμα
ο Κασάπη παρά τα 90 χρόνια του,
κατηφόριζε στο κοιμητήριο με ένα
λουλούδι στο χέρι για τον τάφο της
γυναίκας του.

Το Δεκέμβριο του 1970 ο Κασάπη
έσβησε ήσυχα στη Χώρα από εγκε-
φαλικό επεισόδιο, πλήρης ημερών,
σε ηλικία 97 ετών και ετάφη με τη γυ-
ναίκα του».

Σε όλη τη διάρκεια του πο-
της κατοχής, ο Ν. Κασάπη
στη θέση του διευθυντή του
νείου, μια θέση στην οποία
βρήκε και η απελευθέρωση
Οκτώβριο του 1944. Το γενι-
κλίμα της εποχής, η καταγωγή
της συζύγου του, η σχέση του
με τη γερμανική παιδεία, η
κακοήθεια του κόσμου και
ίσως και κάποια επαγγελ-
ματική αντιζηλία, συ-
νέβαλαν στο να διατυ-
πωθεί κατηγορία για συνεργα-
τες εν πολλοίς ανεξέλεγκτες αν-
σως μεταπελευθερωτική περ
Ηράκλειο και κατέφυγε στη

Η φυλάκιση

Λίγους μήνες αργότερα συ-
κλειο (2.4.45), όπου και φυλά-
σού Ηρακλείου παρέμεινε για
θκε στις φυλακές Αγυιάς
Φεβρουαρίου 1947 με απαλλ-
λάκισή του, μετέβη στην Κορ-
δικηγόρο και βουλευτή Ροδό-
το σπίτι του στο Ψυχρό για δι-
διάρκεια της κατοχής.

www

Mika Travel **ΚΟΡΝ**
τηλ. 28

Εκδρομές με το Μίκα

ΔΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 21-24/6

• **ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΜΟΡ**
με απευθείας δρομολόγιο τη

απευθείας αεροπορ

• **ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙ**
Λιθουανία - Λετονία - Ε

• **ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕ**
Γενεύη - Λοζάνη - Μοντ
- Κούρ - Σαιν Μόριτζ - Λ

• **ΤΟΣΚΑΝΗ - CINCI**
Φλωρεντία - Χωριά Τοσι

• **ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔ**
13 - 18/08 Αεροπορικό
Πόρτο Χέλι, Κρουαζιέρι
Ημιδιατροφή στο ξενοδοχι