

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δίνουμε δυναμικό παρόν στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου
Ψηφίζουμε ΔΗΠΙΑΚ

Συνάδελφε - συναδέλφισσα, εργαζόμενε γιατρέ

Απευθυνόμαστε σε σένα που δικαιολογημένα οργίζεσαι με την κατάσταση που βιώνεις. Γιατί δεν σου αξίζει:

- ✓ Η ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, άλλοτε επικουρικός, άλλοτε με μπλοκάκι και άλλοτε άνεργος.
- ✓ Οι ατελείωτες εφημερίες για να βγαίνει ένας μισθός.
- ✓ Ως ειδικευόμενος να καλύπτεις τις διογκούμενες ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων και των ΚΥ σε βάρος της ζωής, της υγείας και της ουσιαστικής σου εκπαίδευσης.
- ✓ Ως ειδικευμένος γιατρός να παλεύεις μέχρι την συνταξιοδότηση με εφημερίες, ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού.
- ✓ Ως αυτοαπασχολούμενος να βιώνεις την πίεση του άνισου ανταγωνισμού από τους ομίλους και τα πολυϊατρεία, τους νόμους της ζούγκλας της “αγοράς”, τις εξευτελιστικές συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, τη φοροεπιδρομή και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που εξανεμίζουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου.

Απευθυνόμαστε σε σένα που αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται ρήξη με τη λογική που απαιτεί ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Επειδή αυτή η λογική απαιτεί ακόμα πιο “φθηνούς” γιατρούς και ασθενείς και έτσι οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας – γιατρών και ασθενών – αποτελούν “κόστος” για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή η ανάπτυξη είναι η “μήτρα” που αναπαράγει και επιδεινώνει τα προβλήματα.

Εφάρμοσε λοιπόν αυτό που έχεις μάθει στην άσκηση της ιατρικής. Να θεραπεύεις την αιτία. Τα “συμπτώματα”, όσο και αν αντιμετωπίζονται, επανέρχονται με επιδείνωση και “επιπλοκές”.

Η ζωή που μας αξίζει θα έρθει μόνο μέσα από το δικό μας αγώνα. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να τους ανατρέψουμε. **Στήριξε τη ΔΗΠΙΑΚ**, ισχυροποίησε τη δική σου φωνή στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΔΗΠΙΑΚ σε ολόκληρη την Ελλάδα βρέθηκαν στη πρώτη γραμμή της πάλης για το ασφαλιστικό, τις συντάξεις, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την ανάσχεση απολύσεων. Δώσαμε και δίνουμε την μάχη για την απόσπαση κατακτήσεων που θα ανακουφίζουν από τα οξυμένα προβλήματα. Με συνέπεια είχαμε σταθερό μέτωπο απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα “πολύχρωμα” πολιτικά τους στηρίγματα. Αποκαλύψαμε τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και τους πραγματικούς στόχους των μέτρων όλων των κυβερνήσεων. Με κριτήριο να είναι “μπροστά οι λαϊκές ανάγκες” αντιπαρατεθήκαμε με τη συναίνεση, το συμβιβασμό και την αναμονή που συστηματικά καλλιεργούν από κοινού η κυβέρνηση, η “αντιπολίτευση” και οι ηγεσίες όλων των ΙΣ.

Πιστεύουμε ότι και οι γιατροί πρέπει να αποτελούμε μέρος του εργατικού – λαϊκού κινήματος και ν’ αγωνιζόμαστε για να φέρουμε πιο κοντά τη δημιουργία αυτών των κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσεων, όπου όλος ο υλικός και πνευματικός πλούτος που δημιουργούν οι εργαζόμενοι θα αξιοποιείται για να καλυφτούν καθολικά και δωρεάν όλες οι σύγχρονες ανάγκες στην Υγεία – Πρόνοια καθώς και στα υπόλοιπα

κοινωνικά αγαθά (παιδεία, στέγαση κ.τ.λ.). Αξίζουμε ένα σύστημα υγείας που θα βασίζεται στο πανελλαδικό σχεδιασμό και την ολόπλευρη ανάπτυξη πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων δομών και κέντρων αποκατάστασης με κατανομή ανάλογα με τις γεωγραφικές, δημογραφικές, κοινωνικές και επιδημιολογικές συνθήκες.

Σε αυτό το σύστημα υγείας και ο εργαζόμενος επιστήμονας γιατρός θα καταφέρει να διασφαλίσει την ουσιαστική ανάδειξη των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού του ρόλου στη διασφάλιση της υγείας και της πρόληψης, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώσει πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, επιστημονικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, μακριά από τη ζούγκλα της «ελεύθερης» αγοράς και του ανταγωνισμού.

Η ενίσχυση της “αγοράς” και της επιχειρηματικότητας στην υγεία – στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα - δεν αποτελεί λύση ούτε για μας ούτε για τους ασθενείς μας. Η “υγιής” επιχειρηματικότητα και η επάνοδος της χώρας στην “κανονικότητα” για τα οποία διαγκωνίζονται τόσο η κυβέρνηση όσο και η ΝΔ για το ποιος είναι πιο ικανός και αποτελεσματικός στην εξυπηρέτησή τους, δεν σημαίνουν τίποτα άλλο παρά μονιμοποίηση και πλήρη εφαρμογή όλων των “μνημονιακών” αντιλαϊκών μέτρων, καθώς και εφαρμογή νέων που τσακίζουν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων γιατρών, επεκτείνουν την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας και τις άγριες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης. Το ίδιο κάνει και η “αξιολόγηση” της απόδοσης, με κριτήριο τη συμβολή των γιατρών στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η επίθεση στην ΠΦΥ με τις τεράστιες ελλείψεις και τη δημιουργία των ΤΟΜΥ, καθώς και οι νέες τραγικές συμβάσεις για τους αυτοαπασχολούμενους που θα συμβληθούν είτε ως οικογενειακοί γιατροί είτε ως γιατροί ειδικοτήτων. Σε αυτές τις συνθήκες τα νοσοκομεία και τα ΚΥ θα προσπαθούν ν’ αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, πουλώνοντας δηλαδή τις υπηρεσίες τους στα υποχρηματοδοτούμενα από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους ασφαλιστικά ταμεία. Θα γίνονται “προσλήψεις”, αλλά με επικουρικούς και με δελτία παροχής υπηρεσιών, που στην ουσία δεν προσθέτουν προσωπικό, αλλά αντικαθιστούν τους “προηγούμενους” που απολύθηκαν και δεν κοστίζουν στο κράτος, αφού πληρώνονται από τα έσοδα των δημόσιων μονάδων. Θα παρέχονται “καθολικά και δωρεάν υπηρεσίες”, αλλά ελάχιστες και ενιαίες για όλους, πράγμα που οδηγεί στην αύξηση – άμεσα και έμμεσα – των πληρωμών για την αγορά μεγάλου μέρους αυτών.

Αυτή είναι η κατάσταση που ωθεί νέους αλλά και μεγαλύτερους συναδέλφους στη μετανάστευση, η πολιτική τους δημιουργεί το brain drain, και ας ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα...

Συναδέλφισσα-συνάδελφε, αξιοποίησε την πείρα σου, μετάτρεψέ την σε δύναμη διεκδίκησης και αγώνα.

Δεν αρκεί η αγανάκτηση και η διαμαρτυρία. Απαιτείται συμμετοχή, οργάνωση, διεκδίκηση αλλά και σωστός προσανατολισμός της πάλης. Απαιτείται να ισχυροποιηθεί η συσπείρωση των γιατρών που θα είναι απαλλαγμένοι από το “σαράκι” της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Θα είναι απαλλαγμένοι από τη λογική ότι η υγεία και οι υγειονομικοί “κοστίζουν”, ότι οι ανάγκες του λαού στην υγεία και τα δικαιώματα των γιατρών αποτελούν “σπατάλη” που πρέπει να “εξορθολογιστεί” και να “νοικοκυρευτεί”.

Τιμώρησε τις παρατάξεις που έχουν αυτή τη λογική στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον ΠΙΣ.

Διότι είναι μέρος του προβλήματος. Μπορεί να συγκροτούν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, όμως από κοινού έχουν υιοθετήσει, στηρίζουν και προωθούν όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο στην υγεία. Στον ΙΣΗ είτε η πλειοψηφούσα «ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ», που ενωμένη πλέον κάτω από τη σκέπη της Ν.Δ, είτε η παράταξη της «ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», που ξεκάθαρα εκφράζει και

υπερασπίζεται τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φανερά ή κρυφά, υπερασπίστηκαν τη λογική της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, τον εξορθολογισμό των δαπανών. Αν δεν πρωτοστάτησαν, τουλάχιστον αποδέχθηκαν και δεν έφεραν καμία αντίρρηση στη “διευθέτηση” του χρόνου εργασίας, στη κατάργηση των περιορισμών για τις επενδύσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών γιατρών και των ομίλων, στην επικουρικότητα και την άρνηση μονιμοποίησης των γιατρών καθώς και στην προβολή της “ελεύθερης επιλογής γιατρού” για να μην εμποδίζεται η “αγορά” στην υγεία, ή στην αποδοχή των θεραπευτικών-φαρμακευτικών πρωτοκόλλων που αποτελούν τον επιστημονικό μανδύα των περικοπών στα οποία ενισχύεται το οικονομικό έναντι του επιστημονικού κριτηρίου στις ιατρικές εργασίες και σε πολλά άλλα. Στο βαθμό που τους αναλογούσε και στα πλαίσια της λειτουργίας του ΙΣΗ και οι δύο παρατάξεις, οι μεν πιο φανερά και με το μανδύα της προάσπισης των συμφερόντων των μικροϊδιωτών συναδέλφων και οι δε πιο κρυφά και στα πλαίσια της δήθεν υπεράσπισης του ΕΣΥ, ουδέποτε δεν αμφισβήτησαν τη λογική της αντιμετώπισης της υγείας ως εμπόρευμα που μόνο δεινά φέρνει.

Στο απερχόμενο Δ.Σ. αλλά και στο ΠΣ, παρόλη τη φτώχη της εκπροσώπηση (1 έδρα), η ΔΗΠΙΑΚ ήταν η μόνη δύναμη που με λόγια και έργα, στο βαθμό των δυνατοτήτων της, συνέχισε τον αγώνα για ένα σύστημα υγείας στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι στην υπηρεσία της καπιταλιστικής αγοράς. Πιστεύουμε ότι και στο Ηράκλειο είναι πλειοψηφία οι συνάδελφοι που νιώθουν το ίδιο και ήρθε η ώρα να στηρίξουν την Πανεπιστημονική. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι απέναντι στις νέες μεγαλύτερες επιθέσεις είναι μονόδρομος ο συντονισμός της πάλης μας, των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών, με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του εργατικού και λαϊκού κινήματος που θέτει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους και όλους αυτούς που τους στηρίζουν. Όλοι όσοι νιώθουν ότι οφείλουμε να απομονώσουμε και να τσακίζουμε τους φασίστες, δεν ανεχόμαστε το ρατσιστικό δηλητήριο στη ζωή μας και φυσικά δεν ανεχόμαστε να δηλητηριάζει την άσκηση της ιατρικής. Ζητάμε λοιπόν τη ψήφο σας όχι για να υπάρχει απλώς μια αξιοπρεπής εκπροσώπηση, αλλά μαζί να οργανώσουμε την πάλη για ένα σύστημα υγείας και μια ζωή συνολικότερα που μας αξίζει.

Ασυμβίβαστα λοιπόν συνεχίζουμε και διεκδικούμε!

- **Αποκλειστικά δημόσιο** σύστημα υγείας-πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
- **Μαζικές προσλήψεις** μόνιμων γιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την πλήρη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, ΚΥ κλπ.
- **Επιστροφή των μισθών** στο ύψος πριν τις περικοπές ως βάση για περαιτέρω αυξήσεις. Άμεση επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών σε όλους τους γιατρούς.
- **Αποκλειστικά δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.** Όχι στην ανταποδοτικότητα. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Αυξήσεις στις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές! Άμεση μείωση των εισφορών. Χρηματοδότηση του κλάδου σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους κατά 1/3 από τους ίδιους και κατά 2/3 από το κράτος. Άμεση αναπλήρωση των απωλειών των αποθεματικών του πρώην ΤΣΑΥ από το PSI.
- **Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους.** Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ κα συνολικά των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ’ τον εργοδότη. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις

- **Όχι στη φοροληστεία.** Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000€ και 5.000€ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Φόρος 45% στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου.

**Στις εκλογές των Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κάντε τη
“Διαφορά”.**

Ενισχύστε τη μόνη σταθερή - πραγματική δύναμη αντιπίθεσης.

Ψηφίστε

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. ΙΣΗ και στον ΠΙΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Επικουρική Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ακτινολόγος ΚΥ – πρώην ΠΕΔΥ- Ηρακλείου
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ	Ιδιώτης ΩΡΛ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ιδιώτης Παιδίατρος
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Επικουρικός Αγγειοχειρουργός ΠΑΓΝΗ
ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ
ΜΠΕΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ	Ενδοκρινολόγος ΠΑΓΝΗ
ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ	Παθολόγος ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Βιοπαθολόγος Βενιζέλειο
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ιδιώτης Πνευμονολόγος
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Νεφρολόγος ΠΑΓΝΗ
ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Επικουρικός Ορθοπαιδικός Βανιζέλειο
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Ειδικευόμενη Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ

Υποψήφιος για Πειθαρχικό Συμβούλιο:

ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Διευθυντής Ουρολόγος ΠΑΓΝΗ
-------------------------	----------------------------