

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗ.ΠΑ.Κ.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, το κάλεσμα της ΔΗΠΑΚ απευθύνεται σε σένα...

...Νέε συνάδελφε που βρίσκεσαι ανάμεσα στην ανεργία, την υποαπασχόληση, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τους απαράδεκτους μισθούς και στην «προοπτική» της μετανάστευσης.

...Μισθωτέ γιατρέ που στελεχώνοντας τα δημόσια νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ με επιδείνωση των όρων και συνθηκών εργασίας σου, τις περικοπές του μισθού και των εφημεριών,

...Αυτοαπασχολούμενε γιατρέ που η επαγγελματική σου επιβίωση γίνεται όλο και δυσκολότερη από τη ζούγκλα του ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία.

...Μισθωτέ γιατρέ, νέε συνάδελφε, που παλεύεις στον ιδιωτικό τομέα με ελαστικές σχέσεις, κακοπληρωμένος μέχρι και ανασφάλιστος, με το απαράδεκτο καθεστώς των «Δελτίων Παροχής υπηρεσιών» και με τον κίνδυνο της απόλυσης και της ανεργίας να διογκώνεται.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Απευθυνόμαστε σε σένα που προβληματίζεσαι γιατί συνεχώς επιδεινώνονται οι συνθήκες δουλειάς και ζωής σου, γιατί οι λαϊκές οικογένειες να μη μπορούν να διασφαλίσουν επίπεδο υπηρεσιών υγείας ανίστιχο με τις σημερινές επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες.

Απευθυνόμαστε σε σένα που αναρωπιέσαι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει στους συσχετισμούς στα Σωματεία, τους Ιατρικούς Συλλόγους, στο μαζικό – λαϊκό κίνημα, στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της πάλης, για να μπει φρένο στην αντιλαϊκή επίθεση, να αντιστραφεί η αρνητική κατάσταση, να μπουν τα θεμέλια ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής και των μέτρων που τη συνοδεύουν.

Η κυβέρνηση ενοχοποιεί για τη σημερινή κατάσταση κάθε κοινωνικό – λαϊκό δικαίωμα, διότι αποτελεί εμπόδιο στην καπιταλιστική ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Μας καλεί να υπομείνουμε τη σφαγή στωικά με την προσδοκία «να εξασφαλιστεί η σωτηρία της χώρας», το «πρωτογενές πλεόνασμα» και η «πολυπόθητη ανάπτυξη», που όμως για το λαό σημαίνει μόνιμη χρεοκοπία..

Η «αντιμνημονιακή αντιπολίτευση» ενοχοποιεί ως αιτία των λαϊκών προβλημάτων το χρέος, το μνημόνιο, την τρόικα, ότι δήθεν με διαφορετικό μείγμα διαχείρισης της κρίσης και της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα είναι κερδισμένοι και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Μην τους πιστεύεις, αξιοποίησε την πείρα σου

Η επίθεση που δεχόμαστε δεν οφείλεται στους «ανίκανους» διαχειριστές και στις «λαθεμένες» συνταγές. Παρόμοια μέτρα παίρνουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Είτε έχουν μνημόνιο είτε όχι. Είτε έχουν μεγάλο δημοσιονομικό χρέος είτε όχι. Είτε είναι στο ευρώ είτε όχι. Με κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Αποσκοπούν στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της εξασφάλισης νέων πεδίων για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, που προϋποθέτει ακόμα πιο φτηνούς εργαζόμενους. Γι' αυτό οι μισθωτοί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι, δε μπορούν να προσδοκούν καλύτερευση της θέσης τους στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης. Ούτε καν στο επίπεδο που υπήρχε για το λαό πριν την κρίση.

Πάρε υπ' όψη σου τις εξελίξεις και οργάνωσε την παρέμβασή σου

Η ραγδαία επιδείνωση των όρων ζωής του λαού και η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, στο Ιράκ, αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρόκειται για έναν ενιαίο πόλεμο στον οποίο δολοφονούνται τα λαϊκά δικαιώματα, δολοφονούνται οι λαοί, στον ανταγωνισμό για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των μονοπωλίων, τη διεκδίκηση και τον έλεγχο στρατηγικής σημασίας περιοχών και πρώτων υλών για το κεφάλαιο.

Οι εναλλασσόμενοι «Μνημονιακοί» και «Αντιμνημονιακοί» αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν ορκιστεί στο μεγάλο μνημόνιο της ΕΕ, στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, στην ανάπτυξη με πρωταγωνιστές τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό τους ενώνει και τους χαρακτηρίζει σαν δυνάμεις εχθρικές για το λαό και τις ανάγκες του. Η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης και ανάπτυξης, είτε του ΣΥΡΙΖΑ με «συνταγή κουρέματος», είτε της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με «συνταγή επιμήκυνσης» του χρέους επιφυλάσσουν διαρκή ανπλαϊκά «μνημόνια» και χτύπημα των λαϊκών δικαιωμάτων.

**Βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο την ΕΕ και τα κόμματα που τους υπηρετούν
Παλεύουμε για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας**

Συναδελφισσα, συνάδελφε

Αυτή η πολιτική στοχεύει να διαμορφώσει ακόμα πιο φτηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους και ταυτόχρονα να διαμορφώσει στο κράτος τη δυνατότητα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με παντός είδους κίνητρα. Αυτή η πολιτική διαμορφώνει τους όρους ενίσχυσης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία και την προσαρμογή του δημόσιου τομέα στη λειτουργία του με επιχειρηματικά κριτήρια.

Αυτή είναι η αιτία της έλλειψης προσωπικού στις κρατικές μονάδες υγείας, οι περικοπές σε μισθούς και εφημερίες, η επέκταση του καθεστώτος των επικουρικών γιατρών, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλινικών και εργαστηρίων, των μονάδων της ΠΦΥ.

Αυτή είναι η αιτία της μείωσης των δωρεάν κρατικών και ασφαλιστικών παροχών στους ασθενείς και η αύξηση των άμεσων και έμμεσων πληρωμών για ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία, φάρμακα, υγειονομικό υλικό. Η λειτουργία των ιδιωτικών κερδοφόρων για το κρατικό νοσοκομείο – επιχείρηση απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων, τα 5ευρα στα νοσοκομεία και τα Κ.Υ., οι πληρωμές ακόμα και στα επείγοντα στις εφημερίες.

Αυτή είναι η αιτία όλων των μέτρων «απελευθέρωσης» προκειμένου να βγουν από τη μέση όλα αυτά που εμποδίζουν τους επιχειρηματίες να επενδύσουν τα συσσωρευμένα και «λιμνάζοντα» κεφάλαια, στην υγεία, στο φάρμακο, στη ψυχική υγεία κ.ά., η αιτία της επιδείνωσης της θέσης των αυτοαπασχολούμενων γιατρών σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τη φοροληστεία κλπ..

Αυτή είναι η αιτία των «πλαφόν» στη συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων και η εφαρμογή των διαφόρων «πρωτοκόλλων».

Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης, με την όποια διαχείριση, οι μισθωτοί γιατροί και οι αυτοαπασχολούμενοι μαζί με το λαό και τους ασθενείς θα είναι όλο και περισσότερο οι «χαμένοι». Ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας μαζί με το συρρικνωμένο και εμπορευματοποιημένο κρατικό τομέα και παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, θα είναι οι «κερδισμένοι» σε βάρος των υγειονομικών και του λαού.

Για το λαό προωθούν το ελάχιστο «βασικό πακέτο» παροχών και για τους εργαζόμενους υγειονομικούς ένα ελάχιστο «πακέτο δικαιωμάτων», τόσο και τέτοιο που να μην μπαίνει εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματιών στην υγεία και στον αυτοχρηματοδοτούμενο κρατικό τομέα.

Αυτό σηματοδοτεί και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους ανασφάλιστους, χωρίς ουσιαστικά δαπάνες από το κράτος, με την προώθηση της «φιλανθρωπίας» και του «εθελοντισμού», αλλά και με τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία στηρίζονται στη χρηματοδότηση ενός μέρους των χρημάτων που εξοικονομούνται από τις περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και από την αύξηση των άμεσων και έμμεσων πληρωμών από τους ασφαλισμένους.

Πρόκειται για την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την εξασφάλιση της «κοινωνικής συνοχής», την εκπαίδευση των εργαζομένων που παράγουν τον τεράστιο πλούτο να «βολεύονται» με ένα ξεροκόμματο υπηρεσιών υγείας, να διαχειρίζονται την εξαθλίωση, να μην αμφισβητούν και να παλεύουν για την ανατροπή της αιτίας που τη δημιουργεί. Γι' αυτό αυτή η πολιτική και τα μέτρα βρήκαν ένθερμους υποστηρικτές τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες, τη φαρμακοβιομηχανία «ελληνική» και «ξένη», στηρίχτηκε και από τις ηγεσίες των Ιατρικών Συλλόγων και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του ευρωμονόδρομου. Όλους αυτούς που στηρίζουν

τη χρεοκοπημένη θεωρία ότι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και να ικανοποιούνται και οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία.

Συναδελφισσα, συνάδελφε

Μπροστά στην κλιμάκωση της επίθεσης κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες, αναμονή και κυρίως προοπτική αντιμετώπισης των προβλημάτων μας, χωρίς ένταξη στην οργανωμένη πάλη, για όλα τα προβλήματα, χωρίς αυτός ο αγώνας να αμφισβητεί τη «μήτρα» που τα γεννάει, τα αναπαράγει και τα επιδεινώνει. Χωρίς να απορρίπτεται ως εχθρική τόσο για μας, όσο και για τους ασθενείς, ότι οι υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη των αντίστοιχων δομών αποτελούν «κόστος». Χωρίς να απορρίπτεται η λογική της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, η συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην υγεία.

Ένα κίνημα στο οποίο κυριαρχούν αυτές οι αντιλήψεις, δε μπορεί να διεκδικήσει και να αποσπάσει λύσεις που να υπηρετούν τις ανάγκες των γιατρών και των λαϊκών στρωμάτων.

Η αποδοχή του «κόστους» της υγείας που πρέπει να μειωθεί, σημαίνει λιγότερους γιατρούς, χαμηλά αμοιβόμενους, με επιδείνωση των συνθηκών δουλειάς. Σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στη στελέχωση των κρατικών νοσοκομείων και των Κ.Υ., ουσιαστικά να παροπλίζεται ένας αριθμός γιατρών ή να εξαναγκάζεται στη μετανάστευση.

Η αποδοχή του «κόστους» της υγείας, σημαίνει για τους ασθενείς μείωση των κρατικών παροχών και αύξηση αυτών που παρέχονται ανταποδοτικά.

Η αποδοχή της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δράσης, σημαίνει αποδοχή της μείωσης του «μη μισθολογικού κόστους», των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, και της κρατικής χρηματοδότησης. Σημαίνει ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις κρατικές και ιδιωτικές μονάδες υγείας, προκειμένου να διεκδικήσουν τη συρρικνωμένη «πίττα» του ΕΟΠΥΥ. Σημαίνει πλήρη ανάπτυξη των κανόνων της αγοράς, από την οποία η προοπτική της επιδείνωσης της θέσης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών και των λαϊκών οικογενειών, είναι προδιαγεγραμμένη.

Η αξιολόγηση των κρατικών μονάδων υγείας έχει ακριβώς το χαρακτήρα της δημιουργίας στόχων, οι οποίοι ως σύνολο να υπηρετούν την προσαρμογή της λειτουργία τους ως επιχειρήσεις του Δημοσίου. Να αξιολογείται όχι η διαμόρφωση όλων των απαραίτητων συνθηκών που θα επιτρέπουν να παρέχουμε χωρίς προσκόμματα τις υπηρεσίες μας για τις ανάγκες των ασθενών, αλλά κατά πόσο θα κοστίζουμε και εμείς και οι ασθενείς λιγότερο για το κεφάλαιο και το κράτος του.

Αξιοποίησε την πείρα σου, μετάτρεψέ την σε δύναμη διεκδίκησης και αγώνα.

Τιμώρησε τις σημερινές ηγεσίες στους ιατρικούς συλλόγους και τον ΠΙΣ.

Οι θέσεις και η δράση του Ιατρικού Συλλόγου και του ΠΙΣ καθορίστηκε από τη συμφωνία και τη στήριξή τους στις κεντρικές κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ και της κυβέρνησης. Από τη συμφωνία τους με τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, του «εξορθολογισμού» των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών και παροχών. Γι' αυτό και στις κινητοποιήσεις που έγιναν, κυριαρχούσε όχι η αντιπαράθεση, αλλά ο τρόπος εφαρμογής των αντιλαϊκών μέτρων.

Οι δυνάμεις που συγκροτούν την πλειοψηφία στο Σύλλογο και στον ΠΙΣ, «συμπολιτευόμενες» και «αντιπολιτευόμενες», όλες μαζί όμως υπέρ των ελάχιστων δωρεάν παροχών και των πληρωμών από τους ασθενείς, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, συνέβαλλαν σε μια «αντιπαράθεση» που δε χτυπούσε την κυβερνητική πολιτική, αλλά αποτελούσε πολύτιμο βοηθό στην εφαρμογή της.

Το γεγονός ότι αποδέχονται και στηρίζουν τις αρχές της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην ανάπτυξη των μονάδων υγείας και της παροχής των υπηρεσιών, αποτελεί το «όχημα» για να ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, αποτελεί συμβολή στην επιδείνωση της θέσης μεγάλου μέρους των γιατρών και συνολικά των ασθενών.

Το γεγονός ότι η αντιπαράθεσή τους με τα κυβερνητικά μέτρα (ΠΕΔΥ – Συγχωνεύσεις – Συνταγογράφηση κλπ.) έγινε στη βάση της αποδοχής των αντιλαϊκών τους χαρακτηριστικών, οδήγησε στην κυριαρχία του συντεχνιασμού, στην υπονόμευση της συμμαχίας με τα λαϊκά

στρώματα. Έδωσε επιχειρήματα στην κυβέρνηση να προβάλλει στο λαό ότι προσπαθεί με το σχεδιασμό της να λύσει τα υπαρκτά προβλήματα και αντιδρούν οι «συντεχνίες».

Ορισμένα από τα «κατορθώματα» του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στους Ιατρικούς Συλλόγους είναι ότι:

- Στήριξαν το τζογάρισμα των αποθεματικών μας σε μετοχές κι ομόλογα και ετοιμάζονται να σιγοντάρουν την κυβέρνηση παρουσιάζοντας ως δήθεν διέξοδο το «επαγγελματικό ταμείο».
- Στηρίζουν τους κλειστούς περικομμένους προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ, τα κάθε είδους «πρωτόκολλα» που οδηγούν στα «πλαφόν» και στις περικοπές, αρκεί να γίνουν με «δίκαιους» κανόνες.
- Στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική μέχρι του σημείου να διεκδικούν την αύξηση της συμμετοχής των ασθενών στις πληρωμές για εξετάσεις.

Συναδελφισσα, συνάδελφε

Η απάντηση στην κυβερνητική πολιτική που επιδεινώνει τη θέση μας δε μπορεί να είναι η «αντιπολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης του στους Ιατρικούς Συλλόγους και στον ΠΙΣ. Έχουν δώσει εξετάσεις με τις θέσεις τους και τη δράση τους, που αναδεικνύει την επιτάχυνση της προσαρμογής τους ως «υπεύθυνη» δύναμη που μπορεί να διαχειριστεί την ανάπτυξη με τους επιχειρηματικούς ομίλους να εξουσιάζουν.

Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς όταν:

Είναι υπέρ του δημόσιου τομέα της υγείας και υπέρ της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, στην ψυχική υγεία, στο φάρμακο. Εξωραΐζουν την επιχειρηματική δράση, χωρίζοντας τους επιχειρηματίες σε «καλούς» και «κακούς», «υγιείς» και «κερδοσκόπους». Είναι υπέρ της δημόσιας ΠΦΥ, αλλά να συνυπάρχουν και όλες οι κατηγορίες της επιχειρηματικής δράσης, από τους επιχειρηματικούς ομίλους, μέχρι τις ΜΚΟ και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Είναι υπέρ της δωρεάν υγείας, αλλά μόνο γι' αυτούς που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης ή κάτω απ' αυτά. Όλοι οι άλλοι να πληρώνουν με τις ασφαλιστικές εισφορές, την άμεση και έμμεση φορολογία.

Είναι υπέρ των δωρεάν φαρμάκων, αλλά στους εξαθλιωμένους ανασφάλιστους. Όλοι οι άλλοι να πληρώνουν συμμετοχές.

Είναι υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά να συνυπάρχουν στο δημόσιο και οι γιατροί με το δικαίωμα άσκησης «ελεύθερου» επαγγέλματος. Είναι υπέρ της μονιμοποίησης των γιατρών, αλλά να εφαρμόζεται το σύστημα των κρίσεων που μπορεί να οδηγεί μέρος των γιατρών στην απόλυση και στην ανεργία.

Οι διαφοροποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η κριτική του στα κυβερνητικά μέτρα και η αντίστοιχη στάση των δυνάμεών του στο κίνημα είναι ενταγμένες στην καλύτερη διαχείριση της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι χρήσιμες για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τον καπιταλιστικό κρατικό τομέα στην υγεία, όχι όμως για το λαό και τους εργαζόμενους υγειονομικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στα καλέσματα στήριξης της προοπτικής της «κυβερνώσας Αριστεράς», οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκουν συνοδοιπόρους στο συνδικαλιστικό επίπεδο την ΑΡΣΙ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι όποιες επιφυλάξεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εξανεμίζονται από τη συμπόρευση με την «κυβερνώσα Αριστερά» στο συνδικαλιστικό επίπεδο στη βάση των εφικτών και των ρεαλιστικών στόχων. Τροφοδοτεί τις αυταπάτες για την κυβερνώσα αριστερά, για την ανακούφιση από την επίθεση με την εναλλαγή διαχειριστή. Αυτή η λογική οδηγεί το κίνημα από υποχώρηση σε υποχώρηση, απογοητεύει και αποκλιμακώνει... έστω και αν συνοδεύεται με εξαγγελία απεργιών διαρκείας και άλλα ψευτο-επαναστατικά φούμαρα...

Τα καλέσματά τους δεν είναι γραμμή αγώνα, δεν είναι γραμμή κλιμάκωσης, είναι γραμμή υποχώρησης, αποδυνάμωσης της συμμαχίας με τα λαϊκά στρώματα, γραμμή που οδηγεί από ήττα σε ήττα....

Συναδελφισσα, συνάδελφε

Η καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής και του κυβερνητικού συνδικαλισμού στις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο και στον ΠΙΣ, για να πιάσει τόπο, για να συμβάλει στην ανάγκη ανασύνταξης του εργατικού – λαϊκού – ριζοσπαστικού κινήματος, για να δημιουργήσει όρους νικηφόρας έκβασης του αγώνα, δεν πρέπει να εκφραστεί με την ενίσχυση των νέων «χαλίφηδων» στη θέση των παλιών.

Το κριτήριο των επιλογών στις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο και της ένταξης στο κίνημα πρέπει να είναι η ανπιπάραθεση με την πολιτική της ΕΕ – επιχειρηματικών ομίλων και των «πολύχρωμων» πολιτικών και συνδικαλιστικών στηριγμάτων.

Γι' αυτό η ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ αποτελεί το ουσιαστικό βήμα. Για να βελπωθούν οι συσχετισμοί. Για να δοθεί ουσιαστική απάντηση στους απλαϊκούς σχεδιασμούς, να ισχυροποιηθεί η πάλη σήμερα, να ισχυροποιηθεί μέσα στο λαϊκό κίνημα ένα ρεύμα προς την κατεύθυνση ριζικότερων ανατροπών στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Υπάρχει διέξοδος, στην κατεύθυνση ρήξης με την πολιτική μονοπωλίων, ΕΕ, και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντά τους

Απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης ΕΕ, ΔΝΤ, απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, να αντιτάξουμε την κοινωνική συμμαχία με τους ασθενείς μας, τη λαϊκή οικογένεια.

Την κοινωνική συμμαχία που θα παλέψει για την απόσπαση κατακτήσεων, την ανακούφιση από την αντιλαϊκή επίθεση, την απόκρουση των νέων μέτρων που έρχονται, με προοπτική την ανάπτυξη, όπου όλος ο υλικός και πνευματικός πλούτος που δημιουργούν οι εργαζόμενοι καθημερινά θα αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και θα αξιοποιείται προκειμένου να καλυφτούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες στην Υγεία – Πρόνοια καθολικά και δωρεάν.

Αυτή η ανάπτυξη κατοχυρώνει την υγεία ως κοινωνικό αγαθό. Μπορεί να διασφαλίσει με ευθύνη του κράτους υψηλού επιπέδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε όλους. Με κοινωνικοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία – φάρμακο και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Με ανάπτυξη κρατικής βιομηχανίας έρευνας, παραγωγής και δωρεάν διάθεσης φαρμάκων υγειονομικών υλικών και ιατρικής τεχνολογίας. **Με πανελλαδική ανάπτυξη αποκλειστικά κρατικών Κέντρων Υγείας, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων δομών, κέντρων αποκατάστασης, με αποκεντρωμένα παραρτήματα και χωροταξικά κατανομημένα ανάλογα με τις γεωγραφικές, δημογραφικές, κοινωνικές και επιδημιολογικές συνθήκες. Με το σχεδιασμό της εκπαίδευσης του αναγκαίου αριθμού γιατρών και την κατανομή τους σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας.**

Σε αυτό το σύστημα υγείας και ο εργαζόμενος επιστήμονας γιατρός θα διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού του ρόλου στη διασφάλιση υγείας, την πρόληψη, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώσει πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, μακριά από τη ζούγκλα της «ελεύθερης» αγοράς και του ανταγωνισμού. Σε αυτό το σύστημα διασφαλίζονται με την ένταξή τους όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί.

Ασυμβίβαστα συνεχίζουμε και διεκδικούμε!

- Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας – πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
- Πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους χωρίς περικοπές, πλαφόν, πληρωμές και συμμετοχές. Αποσύνδεση όλων των παροχών υγείας από το ασφαλιστικό σύστημα και κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών.
- Μαζικές προσλήψεις, γιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΚΥ, νοσοκομείων, κλινικών, τμημάτων και εργαστηρίων. Καμία εφεδρεία, διαθεσιμότητα, απόλυση. Όχι στον αντιδραστικό κρατικό έλεγχο της αξιολόγησης.
- Κάλυψη όλων των απωλειών στους μισθούς και ουσιαστικές αυξήσεις. Όχι στην απαράδεκτη διάκριση για την εξέλιξη των γιατρών που προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ. Άμεση αναγνώριση της προϋπηρεσίας – εμπειρίας - βαθμού και αναδρομική καταβολή των διαφορών που θα προκύπτουν στη μισθοδοσία τους.

- Κανένας φραγμός για την ειδικότητα. Η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση των γιατρών να είναι αποκλειστικά ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος. Καμία εμπλοκή των ιδιωτών και των φαρμακευτικών εταιρειών στην επιμόρφωση των γιατρών.
- Άμεση καταβολή όλων των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων-ΕΟΠΥΥ στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, με κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συμψηφισμός των οφειλόμενων με τυχόν οφειλές προς το κράτος – φόρους.
- Αποκλειστικά δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Καμία μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Κατάργηση των αντισσφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, των πρόσφατων ρυθμίσεων (μεσοπρόθεσμο) και των διατάξεων για τις κατασχέσεις. Χρηματοδότηση του κλάδου σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους κατά 1/3 από τους ίδιους και κατά 2/3 από το κράτος. Να αποδοθούν στα ταμεία (και στο ΤΣΑΥ) τα χρέη του κράτους και των μεγαλοεπιχειρηματιών. Να σταματήσει τώρα το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων.
- Επίδομα ανεργίας για όλους, για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας με υπολογισμό του στα επίπεδα του 2011.
- Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000€ και 5.000€ για κάθε παιδί. Να καταργηθούν τα χαράτσια, ο ΕΝΦΙΑ, οι έμμεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας, στο φάρμακο και στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Κατάργηση των τελών, φόρων και εισφορών στους Δήμους και στις υπηρεσίες του. Φορολόγηση των μεγαλοεπιχειρηματιών με 45%.

**Στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων
ενισχύστε τη μόνη πραγματική δύναμη αντεπίθεσης
στήριξε αποφασιστικά τη ΔΗΠΑΚ**

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής ΠΑΓΝΗ
2. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακτινολόγος ΠΕΔΥ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Παιδιατρικής ΠΑΓΝΗ
4. ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής ΠΑΓΝΗ
5. ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ
6. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιατροδικαστής
7. ΜΙΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ΠΑΓΝΗ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μικροβιολόγος
9. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πνευμονολόγος Ελ. Επαγγελματίας
10. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος
11. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής
2. ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ
3. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής ΠΑΓΝΗ
2. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακτινολόγος ΠΕΔΥ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Παιδιατρικής ΠΑΓΝΗ
4. ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής ΠΑΓΝΗ
5. ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ψυχίατρος ΠΑΓΝΗ
6. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιατροδικαστής
7. ΜΙΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ΠΑΓΝΗ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μικροβιολόγος
9. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πνευμονολόγος Ελ. Επαγγελματίας
10. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος
11. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ουρολόγος ΠΑΓΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πνευμονολόγος Ελ. Επαγγελματίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακτινολόγος ΠΕΔΥ