

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ενωτική Πρωτοβουλία για την Αλλαγή στον Ιατρικό Σύλλογο

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όταν αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου ο σκοπός μας ήταν η ανατροπή (εξού και ο τίτλος του σχήματος μας) της παρούσας διοίκησης η οποία μετά από εννέα χρόνια στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου έχει εξελιχθεί σε κατεστημένο.

Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι με τα πρόσωπα των συγκεκριμένων συναδέλφων που ειρήσθω εν παρόδω ως ιατροί είναι εξαιρετικοί, αλλά με τη διαχείριση που έκαναν στον Ιατρικό σύλλογο. Έναν Ιατρικό Σύλλογο που μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια αισθανόμαστε ότι δεν έπαιξε τον θεσμικό ρόλο, που η κοινωνία επιθυμεί και η πολιτεία του αποδίδει και έχει απαξιωθεί πλήρως από τους συναδέλφους. Δεν θεωρούμε άλλωστε τυχαίο πως οι περισσότεροι από τους νοσοκομειακούς τουλάχιστον ιατρούς αδιαφορούν πλήρως όχι μόνο για τις εκλογές αλλά και για την συνολική εκπροσώπηση τους στο σύλλογο, αφού είναι ένας θεσμός που αισθάνονται πως δεν τους αφορά παρά μόνο όταν χρειάζονται ένα επίσημο έγγραφο. Το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών αυτών, χρωστούν τη συνδρομή τους στο σύλλογο για πολλά χρόνια αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Αν για τα πρώτα χρόνια (την εποχή της ευμάρειας) αυτό δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα, σήμερα (την εποχή της κρίσης για την ελληνική κοινωνία) που το κοινωνικό κράτος έχει πλήρως καταρρεύσει με πρώτο και μεγαλύτερο θύμα το χώρο της δημόσιας υγείας, ο ρόλος και η ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου είναι πολύ σημαντικός για να περιορίζεται σε ασύνδετες, απολίτικες, περιστασιακές και κυρίως ανειλικρινείς κραυγές. Και το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε πως η προηγούμενη διοίκηση δεν μπόρεσε, αλλά κυρίως, κατά τη γνώμη μας, δεν θέλησε να αποτελέσει ανάχωμα της τοπικής κοινωνίας στη λεηλασία του κοινωνικού κράτους, που η παρούσα κυβέρνηση έχει επιβάλει. Εξάντλησε την δράση της σε ανέξοδες κορώνες και κροκοδείλια δάκρυα, στηρίζοντας όμως επι της ουσίας τις κυβερνητικές επιλογές στο χώρο της υγείας και κάποιες φορές μάλιστα παρασυρόμενη από το κομματικό της καθήκον δεν δίστασε να θέσει και θέματα που ούτε η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα τολμήσει να βάλει, όπως τη μονιμότητα των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία σε μία χώρα με 27% ανεργία και 1.500.000 ανέργους, με συνεχή αιμορραγία νέων ιατρών στο εξωτερικό και με νοσοκομεία υποστελεχωμένα και συνεχώς παρακμάζοντα.

Η κινητήριος δύναμη που μας ώθησε (στην μεγάλη μας πλειοψηφία άνθρωποι που δεν είχαμε εμπλακεί στο παρελθόν με τα δρώμενα στον Ιατρικό Σύλλογο) να διεκδικήσουμε τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου ήταν η ανάγκη να αλλάξει προσανατολισμό. Με την ψήφο και την συμμετοχή σας θέλουμε να μεταμορφώσουμε το σύλλογο σε έναν θεσμικό παράγοντα με φωνή και δράση που θα προασπίζεται αφ'ενός τα συμφέροντα της κοινωνίας και αφ'ετέρου θα

προστατεύσει τον ιατρικό κόσμο από την απαξίωση του επαγγέλματος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Να γίνουμε θεματοφύλακες μιας δημόσιας και δωρεάν υγείας για το σύνολο των πολιτών της χώρας μας και ταυτόχρονα να θέσουμε και να διαφυλάξουμε κανόνες υγιούς και ηθικού ανταγωνισμού για τους ιδιώτες συναδέλφους μας. Θέλουμε επίσης να σταθούμε δίπλα σε όλους τους ιατρούς που σήμερα παλεύουν μόνοι για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή αξιοπρεπείς μισθούς για τους δημόσιους λειτουργούς και αξιοπρεπείς αποζημιώσεις για τις ιδιωτικές ιατρικές πράξεις στεκόμενοι παράλληλα αρωγοί στις διεκδικήσεις των δεδουλευμένων είτε αυτά ονομάζονται εφημερίες για τους νοσοκομειακούς είτε αυτά ονομάζονται ωφειλόμενα από το 2009 για τους ιδιώτες. Τέλος θεωρούμε καθήκον μας να αποκτήσουμε παρέμβαση και λόγο στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών προσπαθώντας, με έλεγχο και παρεμβάσεις στα κέντρα χορήγησης ειδικότητας, να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες και παραγωγικές συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση ενός τίτλου ειδικότητας που θα ανταποκρίνεται σε έναν καταρτισμένο, ασφαλή και αυτάρκη επαγγελματία υγείας (τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας μπορείτε να τις αναζητήσετε στο κείμενο που επισυνάπτεται).

Παρα ταύτα η αλήθεια είναι πως μετά την ανακοίνωση των σχημάτων για την διεκδίκηση του Ιατρικού Συλλόγου αισθανθήκαμε μια σχετική (σχετική γιατί η κοινωνία μας είναι μικρή και σπάνια υπάρχουν εκπλήξεις και αιφνιδιασμοί) έκπληξη όταν συνειδητοποιήσαμε πως ο πρώην αντιπρόεδρος και ο πρώην γραμματέας διεκδικούν την διοίκηση του συλλόγου με διαφορετικά ψηφοδέλτια. Υποθέσαμε πως η διάσπαση αυτή πιθανόν να οφείλεται σε διαφορετικές αρχές ή αναθεωρήσεις της στάσης κάποιου εκ των δύο στα όσα συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της υγείας.

Επειδή δεν μας πέρασε από το μυαλό ότι η επιλογή της διάσπασης μπορεί να έγινε για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών, κατάληψης αξιωματών και πιθανής εξαργύρωσης στο μέλλον, ακολουθώντας το παράδειγμα του νυν προέδρου, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα προγράμματα των συνδυασμών τους.

Δυστυχώς το πρόγραμμα και οι αρχές του συνδυασμού του απερχόμενου αντιπρόεδρου δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Ίσως κάποιος αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν, πρώτα να κατατίθεται ένας συνδυασμός, να καλούνται τα μέλη να τον υπερψηφίσουν και μετά να κατατίθενται, και εάν κατατεθούν, θέσεις και αρχές. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός θα ακολουθήσει τις επιλογές του απερχόμενου προέδρου (είναι γνωστή η στάση του, η πολιτική και κομματική τοποθέτηση του και οι δεσμεύσεις του) αφού στον συνδυασμό συμμετέχει και ο ίδιος, φιλοδοξώντας έτσι, μάλλον, να κάνει και την διαδοχή πλέον επίσημη.

Ο συνδυασμός του απερχόμενου γραμματέα, ο οποίος έχει και το χαρακτηρισμό του «ανεξάρτητου», σε αντίθεση με τον προηγούμενο συνδυασμό, διατύπωσε θέσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ιατρική κοινότητα. Ξέχασε, βέβαια, να αναφερθεί στα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως το ζήτημα των ανασφάλιστων, την υποστελέχωση των νοσοκομείων, την αύξηση του φαρμακευτικού κόστους για τους πολίτες κ.τ.λ. Κατα συνέπεια, για τον κ. Βαβουρανάκη και τα μέλη του συνδυασμού του, ο ΙΣΗ

αποτελεί ένα απλό συνδικαλιστικό όργανο των ιατρών με αποκλειστικά συντεχνιακά χαρακτηριστικά και όχι την φωνή της κοινωνίας στο στόμα των επαγγελματιών υγείας, των οποίων ο λόγος, λόγω θέσης, φύσης και παράδοσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και αν δεν έχει πια ιδιαίτερη βαρύτητα, εμείς, η ΑΝΑΤΡΟΠΗ, επιθυμούμε να την ξαναβρεί.

Προσπαθώντας ωστόσο να κάνουμε μια πιο εμπειριστατωμένη κριτική στις θέσεις του παραπάνω συνδυασμού θα θέλαμε απλά να σταθούμε σε δύο θέματα:

1) τί άραγε σημαίνει «ελεύθερη πρόσβαση των γιατρών σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα», αν όχι κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία και ταυτόχρονα ασύδοτος και ανεξέλεγκτος ιδιωτικός τομέας; Τέτοια νεοφιλελεύθερη θέση ούτε ο ίδιος ο κ. Βορίδης θα τολμούσε να εκφράσει. Κατα συνέπεια ο όρος «ανεξάρτητος» αναφέρεται προφανώς στην διάθεση του κ. Χ. Βαβουρανάκη για ακόμα πιο νεοφιλελεύθερες θέσεις απο αυτές που το υπουργείο υγείας επιβάλλει.

Τελειώνοντας, αγαπητέ συνάδελφε, θα θέλαμε να τονίσουμε πως κατά την γνώμη μας ο ΙΣΗ οφείλει να είναι ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό θεσμικό όργανο. Κάτι διαφορετικό από αυτό που ο κ. Υπουργός είχε στο μυαλό του, όταν πέρασε το νομοσχέδιο για τα DRGs, ο οποίος μάλιστα, για να κατευνάσει τις όποιες αντιρρήσεις, ανέφερε ως επιχείρημα ότι ουδείς Ιατρικός Σύλλογος διαφώνησε με το επίμαχο νομοσχέδιο. Κάτι, τέλος πάντων, διαφορετικό από πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών και απλό συντεχνιακό όργανο.

Θεωρούμε και θα παλέψουμε για την αποκατάσταση της υπόληψης του επαγγελματός μας, πρώτα από όλα, στα μάτια της κοινωνίας, αλλά και στα μάτια της μικρής μας επαγγελματικής κοινότητας, εκφράζοντας θέσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης, κάνουν πιο επιστημονικό και ποιοτικό το έργο μας, και θέτουν κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και άμιλλας ανάμεσα στους συναδέλφους μας.