

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΜΟ
Αριθ. Πρωτ. 1956
Ημερ. Πρωτ. 23/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΑΟΥ 19 Τ.Κ. 712 01
ΤΗΛ-ΦΑΧ: 2810-221020

Ηράκλειο, 23/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. 272

Προς το Δ.Σ. του Ι.Σ.Η.
Υπ' όψιν κ. Πασπάτη Γ., Προέδρου Ι.Σ.Η.

Το ΔΣ του ΦΣΗ, επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με το φλέγων ζήτημα των ελλείψεων των φαρμάκων. Όπως άλλωστε γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό, το πρόβλημα επιδεινώνεται και έχει αρχίσει πλέον να λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις για τη δημόσια υγεία. Η ευθύνη για το φαινόμενο αυτό, βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και βέβαια τις φαρμακευτικές εταιρείες, που προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Δεδομένου της οικονομικής κρίσης και της πιθανής επικείμενης χρεοκοπίας των ασφαλιστικών ταμείων, κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το ρίσκο σε μελλοντικές απώλειες, απαιτούν από τα φαρμακεία και τις φαρμακοποθήκες, την πληρωμή για τα φάρμακα που παραδίδουν, μόνο μετρητοίς. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των φαρμακείων από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και έλλειψη ρευστότητας λόγω του υψηλού κόστους του τραπεζικού δανεισμού. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν πλέον οι φαρμακοποιοί του νομού Ηρακλείου, να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, και να τους παρέχουν το φάρμακο που τους έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός, αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, που δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Επειδή στο άμεσο μέλλον, το παραπάνω πρόβλημα θα ενταθεί, και επειδή οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ελλείψεις σε φάρμακα, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητούμε να υπάρξει συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ θεραπόντων ιατρών και φαρμακοποιών, έτσι ώστε οι ιατροί να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για το ποια φάρμακα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία του Ηρακλείου, και να συνταγογραφούν αναλόγως. Ζητούμε την κατανόηση των ιατρών για την ταλαιπωρία αλλά η αιτία του προβλήματος αυτού δεν οφείλεται στους φαρμακοποιούς. Πολύ σύντομα, αν χρειαστεί, θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες και για ποια φάρμακα θα είναι σε έλλειψη. Ελπίζουμε στη συνεργασία σας έτσι ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και να διαφυλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο τη δημόσια υγεία, που τόσο ανελέητα βάλλεται από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις.

Για το ΔΣ του ΦΣΗ

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τσικανδηλάκης



Ο Γεν. Γραμματέας

Αριστοτέλης Σκουντάκης