

Ιατρικός Σύλλογος
Ηρακλείου

Συνέντευξη τύπου

01.02.2010

Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία. Αυτή ακριβώς η αδιάφορη στάση που και σήμερα συνεχίζεται οδήγησε στην συσσώρευση αλλά και στη μεγέθυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Ο **Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου** αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της πόλης μας. Δεν είναι απλά συνδικαλιστικό όργανο, όπως όλα αυτά που προάγουν τα συντεχνιακά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα αποτελεί τη **ασπίδα προστασίας της αξιοπρέπειας του ιατρού**, φροντίζοντας την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας και κυρίως της ιατρικής ηθικής.

Στη δύναμη του Ιατρικού Συλλόγου ανήκουν ιατροί όλων των ειδικοτήτων, ειδικευόμενοι, ιατροί που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακοί, ιατροί Ασφαλιστικών Οργανισμών, ελεύθεροι επαγγελματίες, που καθημερινά βρίσκονται δίπλα στον πολίτη προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

Αποτελεί τον **θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας**, της τοπικής κοινωνίας, σε θέματα που άπτονται της άσκησης της ιατρικής αλλά και των υγειονομικών συνθηκών γενικότερα.

Κάθε ιατρικός σύλλογος είναι ΝΠΔΔ. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η λειτουργία του καθορίζεται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο (κώδικας διοικητικής διαδικασίας, ελληνική νομοθεσία περί ιατρικών συλλογών κώδικας ιατρικής δεοντολογίας), και κατά συνέπεια οι αποφάσεις του είναι προφανές ότι κινούνται στα όρια και στις προϋποθέσεις αυτών.

Στρατηγικός στόχος του προεδρείου αποτελεί η παρέμβαση μας στην κοινωνία με στόχο την ενημέρωση αλλά και την προστασία των

συμπολιτών μας. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι ο πολίτης θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη στον ιατρό του, στον άνθρωπο που εμπιστεύεται την υγεία του. Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε, την δυναμική αλλά και την προβολή που αρμόζει στον **ΙΑΤΡΟ** και στο ρόλο του μέσα στην κοινωνία.

Ο σεβασμός η τήρηση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας μεμονωμένα από κάθε ιατρό, αποτελεί την μοναδική δικλίδα ασφαλείας στην διατήρηση της επαγγελματικής και προσωπικής αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας, διαφυλάττοντας το κύρος και την προσφορά του ΙΑΤΡΟΥ στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό το είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε καμιά προσπάθεια από όπου κι αν προέρχεται (μεμονομένα πρόσωπα, φορείς, πολιτεία) που στόχο θα έχει την προσβολή του κοινωνικού χαρακτήρα και του ήθους που πρέπει να διέπει το ιατρικό επάγγελμα.

Πυλώνες στήριξης αυτής αποτελούν θεμελιώδεις νόμοι άσκησης της ιατρικής :

- Κάθε ιατρός μπορεί να ασκεί την ιατρική στα όρια του Ιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος.
- Οι πανεπιστημιακοί ιατροί έχουν κύρια και αποκλειστική απασχόληση στο ΠΑΓΝΗ.
- Πανεπιστημιακοί ιατροί που έχουν παραιτηθεί του κλινικού έργου μπορούν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα όπως προβλέπεται από τον νόμο.
- Οι ιατροί του ΕΣΥ κύρια και αποκλειστική απασχόληση στο νοσοκομείο που εργάζονται.

- Ο ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός έχει το δικαίωμα να διατηρεί ένα και μόνο ιατρείο στα όρια του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

Η καταστρατήγηση τους αποτελεί παράπτωμα με συνέπεια την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο για περαιτέρω διερεύνηση.

Άμεσο μέτρο αποτελεί η ανάρτηση πινακίδα με την ένδειξη «**NOMIMO ΙΑΤΡΕΙΟ**» σε κάθε ιατρείο του νομού.

Επίσης έχουμε καθιερώσει την «**ημέρα επικοινωνίας**», κάθε Τέταρτη απόγευμα όπου το προεδρείο του Ι.Σ.Η. έχει την ευκαιρία, δίδοντας την δυνατότητα σε μέλη του συλλόγου αλλά και σε απλούς πολίτες να εκθέσουν τον προβληματισμό και τις απόψεις τους.

Μοναδικός στόχος αυτού είναι διαφύλαξη αλλά και η αυτοπροστασία του πολίτη και του ιατρού από την πλανοδιακή, και όχι μόνο, άσκηση της ιατρικής.

Αποτελεί διαχρονική πάγια θέση του Δ.Σ. του ΙΣΗ η **καθιέρωση συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας** στην χώρα μας με βασικούς άξονες:

- Η παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέας σε στελεχιακό δυναμικό και σε υποδομές.
- Συλλογική σύμβαση εργασίας Ιατρικού Συλλόγου - Πολιτείας
- Η ελεύθερη επιλογή Ιατρού
- Η θεσμοθέτηση του Οικογενειακού Ιατρού
- Η καθιέρωση της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Κάρτας
- Τακτική, περιοδική, αξιολόγηση του συστήματος.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών είναι σε πολλά σημεία ασαφές σε σχέση με τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ. Η ασάφεια αυτή είναι γνωστή στα υπουργεία Παιδείας και Υγείας αλλά διαχρονικά δεν παρεμβαίνουν ακολουθώντας την γνωστή τακτική της αδιαφορίας.

Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας στην Υγεία μπορεί και πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με μοναδικό σκοπό και στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να αποκτήσουν διπλή ευθύνη που σήμερα δεν έχουν. Ευθύνη να διαχειρίζονται τους πόρους τους, να δημιουργούν έσοδα, να κοστολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να επενδύουν στην επέκτασή τους (που χρηματοδοτείται από το κράτος), όχι απλώς να απαιτούν από το κράτος να καλύψει τις «μαύρες τρύπες» τους.

Ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει την εύκολη και άμεση πρόσβαση, δίνοντας προτεραιότητα στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων στα Νοσοκομεία αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελεί επίσης σημαντική πηγή εσόδων για το Νοσοκομείο και το εμπλεκόμενο στην λειτουργία τους προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικ. υπαλλήλους). Ωστόσο για την άρτια και διαφανή λειτουργία αυτών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τήρηση των νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία τους.

Ευθύνη για την σωστή, όπως προβλέπει ο νομός, και εύρυθμη λειτουργία τους έχουν οι ιατροί, αλλά ΚΥΡΙΩΣ οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων.

Η άμεση πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία του ΕΣΥ. Οι λύσεις-«πατέντα» που εφαρμόζονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία διαχρονικά, καθιερώνει την ομηρία του ιατρού, επισημοποιώντας την πελατειακή σχέση του με το Κράτος υποβαθμίζοντας τον χαρακτήρα αλλά και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας των ιατρών(ΕΣΥ και ελευθέρων επαγγελματιών) με την πολιτεία και η θέσπιση κριτηρίων επιλογής των ιατρών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι ο μοναδικός τρόπος διασφάλισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών καθώς και της ισονομίας μεταξύ των ιατρών.

Η καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Ο.Π.Α.Δ., αγγίζει τους 10 μήνες, οδηγεί πλέον στην εξαθλίωση και στην ταπείνωση των ιδιωτών συναδέλφων. Το προεδρείο του ΙΣΗ προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης προς τον ΠΣ και προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας πριν από ένα έτος για την ομαλή και διαχρονική λύση του προβλήματος χωρίς όμως να εισακουστεί.

. Οι Διοικητές των Ταμείων, των Οργανισμών, των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων παραμένουν μέχρι να φύγουν, μόνο για την διεκπεραίωση διαχειριστικών υποθέσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατάθεση βιογραφικών και η διαβούλευση.

Η καθυστέρηση της τοποθέτησης νέων υπηρεσιακών παραγόντων (διοικητές, ΔΥΠΕ, ταμείων, οργανισμών, νοσοκομείων) επιτείνει το πρόβλημα.

Η **εκπαίδευση των ιατρών** στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από την απουσία οποιασδήποτε κεντρικής οργάνωσης. Οι Ιατρικές Εταιρείες κάθε ειδικότητας διοργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τύπου της CME, χωρίς κάποιο κεντρικό προγραμματισμό, αποτελούν δηλαδή την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Απουσιάζει επίσης ο φορέας εκείνος που θα αξιολογήσει την ποιότητα των υπάρχουσών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πχ συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια κτλ).

Οι προτάσεις μας:

- Δημιουργία **Κεντρικής Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης** με την συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των Ιατρικών Τμημάτων και των Ιατρικών Εταιρειών.
- **Ενιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα** ανά ειδικότητα καθορισμένο από την Κ.Ε.Σ.Ι.Ε. με στόχο να εξαλειφθούν οι τεράστιες διαφορές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταξύ των νοσοκομείων για κάθε ειδικότητα.
- Επιτροπή Αξιολόγησης **των εκπαιδευτικών μονάδων, των εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευτών.**

Παραγωγή έργου για κάθε Ιατρικό Σύλλογο σημαίνει **σχεδιασμός και προτάσεις προς την Πολιτεία** για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, της δημόσιας υγείας, αλλά και του ιατρικού σώματος.

Παραγωγή έργου για την πολιτεία σημαίνει τομές και μεταρρυθμίσεις, γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Μονόδρομος γι' αυτό αποτελεί η αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων όπως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α .

Το προεδρείο του ΙΣΗ στις επόμενες ημέρες θα συναντήσει θεσμικά τους κυβερνητικούς βουλευτές για να τους ενημερώσει και να ζητήσει την βοήθεια τους στα θεσμικά, ζωτικής σημασίας προβλήματα που απασχολούν το ιατρικό σώμα του νομού μας.